

Een geschenk uit de hemel

Ton Boswerger

Dat feestje op het Historisch Informatie Punt hebben we inmiddels al met z'n allen gevierd. Samen, onder het genot van een kopje koffie met een extra gebakje. Welk feestje dan? Dat van die bidprentjes deze keer.



Beste lezer, eerlijk gezegd kwam dit geschenk niet echt uit de hemel. Maar zo voelde het eigenlijk wel. Allereerst een blikken sigarendoosje (Ritmeester) met bidprentjes van ons nieuwe heemkundelid Herman ten Heggeler, kort daarop gevolgd door een schenking van het Bornese Taxibedrijf Konink aan de Oonksweg. En wat voor een schenking!

Drie volle schoendozen met duizend, twee duizend of nog meer bidprentjes, met dank aan onze penningmeester Frank Mars. Ongetwijfeld allemaal bidprentjes met een heel hoog Borne-gehalte en een geweldige aanvulling op de ruim 4.600 bidprentjes die we op het HIP tot nu toe konden verzamelen. En ze worden goed bekeken! Nog onlangs (deze tekst werd in de tweede helft van augustus opgemaakt) mochten we Mw. M. Nijhuis uit Almelo verwelkomen die we heel blij konden maken met een kopie van het bidprentje van haar opa van moeder's kant: W.H. Boerhof en J.M. Olde Olthof. Zij

schreef ons letterlijk: "Het bidprentje van mijn opa was het meest bijzonder!"

Nu bestond onze collectie, zoals al aangegeven, in augustus al uit ruim 4.600 bidprentjes en met deze megaschenking zouden we toch misschien wel de 5.000 stuks kunnen halen. Eerst maar eens de dubbel er uit halen. En dan opnieuw stuk voor stuk bekijken of we de overgebleven plaatjes misschien al hebben. Zo ja, dan gaan die bij gelegenheid naar Almelo waar onze geweldige leverancier Henk dan weer blij mee is en er vervolgens weer voor zorgt dat ze een andere bestemming krijgen. Want weggoien komt uiteraard nooit bij ons op! Bij het uitkomen van deze *Boorn & Boerschop* hopen wij dat alle in augustus ontvangen nieuwe bidprentjes een plaatsje hebben gekregen in één van onze prachti-



ge paarse ordners zodat ze via het excelbestand door ieder, die dat graag wil, te raadplegen zijn op dinsdag- en woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur. En beneden in de bibliotheek kun je daar natuurlijk altijd voor weinig geld een kopietje van maken.

Bidprentjes als plaatje, als bron voor ontbrekende gegevens, als aankleding van een familiegeschiedenis of als verzamelobject: we zijn nu - en vandaar dat feestje waar we verder geen ruchtbaarheid aan hebben gegeven - de **5.000** bidprentjes gepasseerd!

En jij hebt ook nog bidprentjes die je goed wilt laten verzorgen op het Historisch Informatie Punt in Borne, kortweg HIP genoemd?! Je bent met deze schenking nog steeds van

harte bij ons welkom. En zonder bidprentjes?! Kom dan toch ook maar. Gaan we gezellig koffie drinken en over Borne, Hertme of Zenderen praten: het onderwerp mag je zelf bepalen.

Even een zijsprongetje. Bij een nieuwe zending zit soms ook wel eens z.g. "bijvangst". Plaatjes over een paus, een bekende geestelijke, een opgave rondom Allerzielen van de kerk over gestorven gelo-



vigen in het afgelopen jaar, informatie over een bedevaart, een priesterwijding, een gebed voor een bepaalde doelgroep en meer van deze religieuze zaken.

Bij de beoordeling over het archiveren van een bidprentje moet er volgens onze normen sprake zijn van een relatie met Borne; bij de bijvangst stellen we deze eis niet en misschien wel daardoor is deze verzameling zo uniek en ook soms wel verrassend. Deze plaatjes bewaren we dus ook en zijn op onderwerp of naam op te zoeken en daarna te raadplegen in het bestand "kerkelijke nostalgie".

Beste lezer, we zijn er bijna. Want tot slot wil ik nog graag melding maken van onze bescheiden maar o zo leuke verzameling "devotieplaatjes". Plaatjes zonder tekst die je van de zuster, non, broeder, pater, aalmoezenier, kapelaan, pastoor, lerares of leraar kreeg

als je op school goed je best had gedaan of een meer dan gemiddelde prestatie had geleverd. Deze laatste afbeeldingen verdienen het zeker om zo maar eens bekeken te worden.

Ter illustratie zijn op deze en de vorige pagina wat mooie plaatjes afgedrukt uit de verzamelingen.

Tot slot: deze verzamelingen zijn echt niet alleen interessant voor alleen maar katholieke leden van de Heemkundevereniging Borne!

BUSSCHERS OPTIEK
Optometrist OVN Contactlensspecialist
voor horen en zien

Nijstad 1 Borne • T. 074-2667477