

The veterans

Tom Sands (veteraan)

You asked us why we do it
- "Why do you still parade?"
When we are getting older
And just a little frayed.

It's not for the sake of glory
Or medals on the chest,
It's simply we are comrades
Who stood to face the test.

On June the sixth, that fateful day,
A day we'll not forget,
Many a lad laid down his life
And paid the final debt.

So, when you see a veteran,
Give the man your hand.
The medals you see on his chest
Were won on a foreign strand.

But when God asks the question
- "Who are you, my man?"
Then I will proudly answer:
"Sir, I'm a Veteran".



Eén en twintig oud-strijders met echtgenotes van het inmiddels niet meer bestaande Dorset Regiment, bezochten op 1 april 1980 Borne. Voor hen was een dagvullend programma in elkaar gezet: een aubade op het Dorsetplein, een ontvangst op het gemeentehuis, kranslegging bij het monument voor gevallen en een bloemenhulde. Na de lunch in het Dijkhuis werd de tentoonstelling "In verdrukking, verzet en vrijheid" geopend en volgde een wandeling door het dorp. De dag werd afgesloten met een buffet bij 't Schip. Deze foto is gemaakt, hoe kan het ook anders, op het Dorsetplein. Geheel links het pand van Leurink. In 2005 ontving de gemeente voor het laatst een delegatie bevrijders.