

Zo was 't, zo is 't Het Dorsetplein

Anja Tanke

Wie van u kent een plek in Borne die vaker op de schop is gegaan dan het Dorsetplein? Sinds 1900 is de loop van de straat over het plein meerdere keren verlegd. Diverse panden aan het plein zijn gesloopt, anderen kwamen er voor in de plaats. En afgelopen zomer weer een grote verandering: het plein heeft opnieuw een andere vorm omdat de Grotestraat ter hoogte van de Marktstraat is verlegd én er is weer een fontein! In deze Zo was 't, zo is 't deze keer veel plaatjes: kijk en vergelijk!



1904. Van links naar rechts: de woning van Nieuwenhuis, vervolgens de doopsgezinde pastorie, in het midden het gemeentehuis en geheel rechts de stalling en de oude Keizerskroon.



7 augustus 1939: de Prinses Irenebank wordt onthuld. De bank heeft er maar kort gestaan. In 1956 is het een sta-in-de-weg en wordt net zoals het pand rechts op de foto, gesloopt.



In de jaren '80 van links naar rechts: de woning van H. Meijling, de winkel van Bovenga, verderop de Albert Heijn. Aan de overzijde van de Grotestraat de Rabobank en tot slot de Keizerskroon. In het midden voor de AH staat een kleine fontein. Deze is inmiddels verplaatst en doet nu dienst als bloembak in de Nijstad.



Na de reconstructie van 1956 hebben de auto's ruim baan. Voor de kerktoren het pand van de Erven ten Cate en achter de autobus de zaak van Kamman. Aan de rechterkant met puntdak, de woning van Meijling.



Op 29 juni 2011 heeft Commissaris der Koningin mevr. A. Bijleveld het vernieuwde plein in gebruik gesteld. Er is weer een fontein! Op de achtergrond winkels en woningen geadresseerd aan de Nieuwe Markt, gebouwd in 1993.