

## Van de bestuurstafel

*Annemie Mulders*

Zo aan het einde van het seizoen 2009/2010 is het tijd voor een kleine terugblik.

### Bestuur

In dit seizoen namen 4 leden van het bestuur afscheid. Bij de jaarvergadering waren dat de heren Ter Beke, Oude Aarninkhof en Woolderink en per 1 juli mevrouw Mulders. Aan de heer Woolderink werd een erelidmaatschap aangeboden voor zijn jarenlange lidmaatschap van het bestuur en de verdienste die hij heeft voor de vereniging. De Heemkundevereniging telt nu 3 ereleden.

Nieuwe bestuursleden zijn mevrouw A. Haak, de heren B. Hogeweg, J. ter Keurs en J. Möller. Hen wordt veel succes gewenst.

### Giften

De volgende boeken zijn geschonken: van R. van Goethem: *familiehistorie Wegter*; van B. Withag *Niks is zo oald as de kraant van gister*; van de gemeente Almelo *Van Vriesen Aa tot Broke*.

### Website

Ook is de nieuwe website in gebruik genomen. Mevrouw M. Groot Rouweler en B. Hogeweg hebben deze vorm gegeven en B. Hogeweg is

namens het bestuur als webmaster werkzaam. In deze mooi vormgegeven website: [www.heemkundeborne.nl](http://www.heemkundeborne.nl) vindt u allerlei wetenswaardigheden en aankondigingen van en over de Heemkundevereniging Borne.

### Activiteitencommissie

De activiteitencommissie heeft weer een leuk programma samengesteld. Bijzonder verheugend is dat uit de gelederen van de Heemkundevereniging zoveel deskundige sprekers zijn. De heren R. van Goethem en H. Gloerich hebben heel enthousiast over hun onderwerpen: de familie Wegter en pastoor Potkamp gesproken. Ook de andere sprekers waren de moeite waard. Een gemiddelde bezetting van 80 á 90 leden per avond is goed te noemen.

De excursie van 15 mei is ook geslaagd. Het verslag treft u hieronder aan.

### Archief

Een 10-tal vrijwilligers is momenteel werkzaam bij het archief van de heemkundevereniging in de bibliotheek te Borne. De werkzaamheden zijn nog in volle gang. De heer Ter Beke leidt deze werkzaamheden.

## Excursie naar Gees en Orvelte

*Henny Westerik*

Op zaterdag 15 mei om 8.45 uur vertrok de bus van Brok vanaf het NS-station. Het gezelschap met leden van onze vereniging, waaronder enkele introducés, bestond uit 44 personen (*een record!*).

Rond 10.00 uur arriveerden we in het dorp Gees, met zijn mooie boerderijen temidden van oeroude eiken, en voerde een bolle klinkerweg ons over de es naar de landschaps- en beeldentuin van Dehullu. Na de koffie met cake kregen we via een powerpoint presentatie inzicht in de aanleg en ontwikkeling van deze landschapstuin. De wandeling daarna, in de tuin van 6 ha. groot, was een geweldige ervaring. Het grote glooiende gazon wordt omzoomd door een fraai gevarieerd bosplantsoen van loofhout. Men ervaart de stilte van het landschap en kan volop genieten van de verschillende verrassende doorkijkjes. Fraaie Hollandse luchten spiegelen zich in zeven ronde vijvers.

Ook de expositie "Beelden in Gees" is beslist de moeite van een bezoek waard. Fraaie kunst is te zien in zowel de galerie als de tuin, waar beelden zijn gedrapeerd tussen al wat daar groeit en bloeit.

Om 12.30 uur vertrokken we naar het museumdorp Orvelte om er na aankomst te genieten van een Drentse koffietafel. Daarna hebben we in en buiten de huifkar kunnen genieten van al het moois dat Orvelte te bieden heeft, zoals vele monumentale



*Ons erelid Jaap en voorzitter Jan, op heterdaad "gekiekt", op het verkeerde pad!*

rietgedekte boerderijen en een prehistorische hoeve met spieker. Tenslotte konden we ons in een glasblazerij warmen aan de presentatie van een spectaculaire en welbespraakte Britse glasmaker.

Om 17.15 uur stond de bus klaar voor de terugreis en tegen 18.30 uur waren we weer in terug in Borne. De reisleiders Leo Leurink en Henny Westerik werden door de voorzitter dank gezegd voor de organisatie van deze dag.