

**ZO WAS 'T, ZO IS 'T . . . . . de Oude Deldensestraat**



**Oude Deldensestraat in 1930.** Links is nog een deel te zien van de tuin van de ambtswoning van de toenmalige burgemeester Schaepman. Op de stoep staan de heren Bokhoven en Herberink ('t Gruus). Vervolgens het winkel/woonhuis van schilder Mekenkamp. Rechts de schuur van Kosterink (Sissen Herman). Op de hoek met Cuba de meubelzaak van Ter Marsch. Deze zaak is in de Tweede Wereldoorlog weggebombardeerd.

**Oude Deldensestraat in 1988** zoals we die vandaag de dag ook nog goed zullen herkennen. De oude bebouwing aan de rechterkant is volledig verdwenen. Op deze plek is nu de woninginrichting van Leijdekkers. De firma was oorspronkelijk gevestigd aan de Hofstraat. In 1928 liet G.J. Leijdekkers er een woon/winkelpand bouwen. In de loop der jaren is de winkel meerdere malen verbouwd en in 1973 is de bebouwing grenzend aan de Oude Deldensestraat gerealiseerd. Inmiddels staat het pand leeg.

