

In Memoriam

Frits van Capelleveen (1936 – 2006)

De locomotief van Boorn en Boerschop is definitief gestopt!

Op zondag 18 juni jl. is Frits van Capelleveen, redacteur van ons verenigingsblad, overleden. Frits was vanaf het begin (1991) van onze periodiek de motor om wie alles draaide, al wilde hij daar zelf niets van horen. “**Wij doen het met elkaar**”, was zijn credo. Nooit vooraan willen staan, dat sierde hem. Het gezegde “*Eenvoud en deugd zijn het kenmerk van het ware*” zou op hem van toepassing kunnen zijn.

In de loop der jaren zijn uit de redactie Hennie Velner en Willem IJzereef hem voorgegaan; vooral met Willem had hij een zeer bijzondere band. Vorig jaar memoreerden wij De munt is alleen in Borne een wettig betaalmiddel voor een periode vanaf de presentatie op 11 mei tot en met 31 december van dit jaar.

onze honderdste vergadering van *Boorn en Boerschop* met een hapje en een drankje in de *Schöppe* van Hassels Mönning waarbij vele herinneringen werden opgehaald.

Op 2 januari jl. gaf Frits te kennen vanwege gezondheidsklachten te willen en moeten stoppen met de reactiewerkzaamheden van *Boorn en Boerschop*. Gelukkig heeft hij nog mee mogen maken dat de redactie werd aangevuld met twee nieuwe leden, Anja Tanke en Jan Deckwitz. Frits heeft deze twee nog gedeeltelijk kunnen inwerken, in het volste vertrouwen dat zijn werk wordt voortgezet. Frits was zo betrokken bij de voortgang van *Boorn en Boerschop* dat hij de dag voor zijn overlijden aan Huub, zijn zoon, het verzoek deed mij de map met de voorbereiding van het 2^e nummer van 2006 te brengen. Ik heb zijn zoon toen gevraagd zijn vader de belofte over te brengen dat we ons uiterste best zullen doen er een mooi nummer van te maken.

Wie had kunnen denken dat we nu, in de laatste *Boorn en Boerschop* van Frits, zijn in memoriam zouden moeten schrijven. We zullen proberen *Boorn en Boerschop* in de geest van Frits voort te zetten, maar het zal nooit meer hetzelfde zijn.

Veel heeft Frits gedaan, maar ik weet zeker dat hij ook heel veel niet heeft kunnen afmaken, o.a. zijn boek over heraldiek. We verliezen in Frits niet alleen de motor van ons clubblad, maar ook een fijne vriend. In onze herinnering blijft hij voortleven als een rustig, eenvoudig en respectvol mens. Donderdag 22 juni 2006 hebben we in het crematorium te Usselo onder grote belangstelling afscheid van hem genomen.

Frits bedankt.

Tilda, kinderen, kleinkinderen en overige familieleden, veel sterkte in de komende tijd.

Namens de redactie van B&B
Henk Temmink



Treffender konden wij het niet weergeven: Frits, met zijn eerste en laatste "Boorn en Boerschop" in handen.