

Maart 2006

ZO WAS 'T, ZO IS 'T



De winkel van bakker Immerman werd in 1906 gebouwd op de hoek van de Oude Almeloseweg en de Grotestraat nadat het pand ter plaatse, waar Smienk en Telgenkamp woonden, door brand na blikseminslag verloren was gegaan. Het uiterlijk van de winkel heeft wel enige veranderingen ondergaan maar in grote lijnen is het gebouw behouden gebleven en jarenlang als bakkerij van de familie Immerman in gebruik gebleven. De laatste paar jaar door bakker dHert. In 2005 heeft het pand een andere nering gekregen. De firma Baartman heeft het aangepast voor woninginrichting.

Het pand links van Immerman is in 1925 vervangen en is thans de schoenwinkel van Ten Buren. Ook de panden aan de andere kant zijn verdwenen en grotendeels door de RABO-bank opgeslokt met deels later weer andere nering.

