

Maart 2006

Op de overlijdensakte van Gerrit Jan, waarvan bijgaand een afdruk, staat als voornaam alleen Jan en de naam van de echtgenote is dan Hermina Keuverink. Deze twee fouten worden rechtgezet in de huwelijksakte opgemaakt bij het tweede huwelijk van Hermina met Arend Jan Hazekamp (Borne 18-11-1875).

Interessant aan deze overlijdensakte is ook dat we daarop de naam en de handtekening van dokter Schoemaker tegenkomen. Daaruit blijkt dat de dokter in Borne ook als ambtenaar van de Burgerlijke Stand actief is geweest!

Verder vinden we in het aantekenboek bij de data 31 juli en 15, 16 en 17 september 1873 het volgende opgetekend:

De nieuwe R. Catholieke Kerk te Delden is ingezegend den 31 julij 1873 door zijn Hoog Eerwaarde Ms. Schaepman aards Bisschop te Utrecht.

Sep 15 *reisde ik met zijn Eerwaarde den Heer Storkhorst kapelaan te Borne na(ar) Kevelaar met het spoor op Arnhem zoovoorts kwamen we te Kevelaar om vijf uur; logement het Posthuis al waar eenige Zwolsche Heeren en dames ook logeerden waar het best goed en zindelijk was.*

den 16 *dinsdags 's morgens na elf uur ariveerde de Zwolse Processie die zeer talrijk was voor de tol boom te Kevelaar als waar ik Pastoor Spitzen, Pastoor Geerdink van Latum en Hein als kapelaan om de processie te begeleiden ontmoette!!!*

Wat een geestelijke vreugde. 10 à 12 in 't wit gekleede bruiden droegen een groot kaars die in de Kapel processie gewijd werd in gevoerd en aan gestoken werd, waar na de stop vol gevulde kapel een Moeder Gods zong en lied en kaars na de Pastoor af kondigde dat 's avonds in de groote kerk Lof en Predicatie zouden zijn en vervolgens om 9 uur in de Kapel den rozen krans 1 à 2 (maal) zoude gebeden worden die predicatie is door Pasoot Geerdink van Latum uitgevoerd welke zeer treffend was over de voor spraak van Marija.

den 17 *'s morgens 11 uur 24 minuten: de reis terug per spoor Kevelaar-Arnhem maar te Zevenaar komende was de trein nog maar vrij. Verder met moeite dan namen wij een wagen aan die ons naar Dieren bragte met zes personen per man f. 1,- en aldaar in 't spoor tot Hengelo.*

J.B.F. Leuverink.

't Geleuf is nen stok om op te leunen, nich um op te sloan
--