

CONGREGATIEWAPEN ZUSTERS VAN LIEFDE

Hoewel men er niet mee te koop loopt of heeft gelopen, blijkt er een wapen te bestaan van de Congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel. Deze zusters hebben jarenlang het onderwijs van vooral het vrouwelijke deel van de bevolking in Borne verzorgd. Hun wapen wordt zelfs in een oud wapenlied bezongen en dit lied gaat als volgt:



*Hoog het wapen 't fiere wapen
't Wapen met de Lieve Vrouw
Waar onz' zaal'gen zich om schaarden
't Oude wapen zijn wij trouw.
Glanzend goud en vlammend rood
Over 't leven en de dood.
Laat om Christus wil ons staan
Fiere strijdsters rond deez' vaan!*

*Laat ons als de bijen puren
Uit de bloem die honing draagt;
Liefdehoning uit de bloeme
Bloeiend als de morgen daagt.
Liefde alleen is onze kracht
Liefde word' aan elk gebracht.
Laat om Christus wil ons staan
Fiere strijdsters rond deez' vaan!*

*Hoog het wierookvat, het gouden,
Bede die ten hemel stijgt,
Als een morg' en avondoffer
Waar zich Gods gelaat naar-nijgt.
Heilig als de wierook geurt
Word' ons werk tot Hem gebeurd.
Laat om Christus wil ons staan
Fiere strijdsters rond deez' vaan!*

*Hoog het wapen met de blanke
Bloeme van gehoorzaamheid
Die ons werken en ons bidden
Uur aan ure veilig leidt.
't Wapen met de Lieve Vrouw,
't Oude wapen zijn wij trouw
Laat om Christus wil ons staan
Fiere strijdsters rond deez' vaan!*

Onbekende dichter.