

SCHENKING JAARBOEKEN

Onze voorzitter kwam enige tijd geleden in contact met de Heer C.G. Bloem uit Apeldoorn. Deze man was een verwoed verzamelaar van Jaarboeken over allerhande historische onderwerpen in Nederland en het grensgebied van Duitsland. Intussen op jaren gekomen, zocht hij een goed onderkomen voor zijn boeken, zodat een nuttig gebruik ervan in de toekomst verzekerd zou zijn. Uit de veelheid van jaarboeken mochten wij als vereniging een keuze maken. Hij heeft ons van de door Uw voorzitter gekozen boeken, zelfs een lijst verstrekt. De schenking blijkt over 261 boekdelen te handelen...

Dit hoge aantal boeken maakt het bijna onmogelijk hier alle titels te memoreren. Daarom hierbij een overzicht van de deelgebieden die door deze jaarboeken worden bestreken: Genealogie (Centr.Bur.v. Genealogie); Achterhoek en Liemers; Klederdrachten en Erfgoed van Overijssel; Jaarboek Twente (No 1 t/m 39); St. Heemkunde Ootmarsum; Historische Kring Vasse, Mander, Hezingen; Taalbehoud Jrb. Zannekin.

Monumentenzorg: Niedersächsische Denkmalpflege; Jrb. Des Emsländischen Heimatbundes; Heimat Jrb. Für Osnabrück-stadt und -Land (ook Stadt und Land afzonderlijk); Meller Jrb. Der Grönegau (Osnabrücker land); Unsere Heimat Kreises Borken; Westmünsterland Kreises Borken; Westfälischer Heimatkalender (Uitg. Münster); Jrb. Westfalen; Unser Kreis (Steinfurt); Rheine Gestern Heute Morgen; Unsere Heimat (Beckum); An Ems und Lippe (Warendorf); Münsterland (Warendorf).

Naar wij allen hebben kunnen waarnemen wordt er hard gewerkt aan de schuur van Hassels Mönning. In de van binnen tot moderne vergaderruimte om te toveren schuur, hopen wij de nieuw verworven boeken, die nu nog even in depot liggen, een plaatsje te mogen geven zodat ze na verloop van tijd voor alle leden ter inzage beschikbaar komen!

Wij danken de Heer Bloem zeer hartelijk voor deze fraaie uitbreiding van het tot nu toe bescheiden boekenbezit van de vereniging. Wij hopen er nog lang een nuttig gebruik van te kunnen maken.

Bestuur.



NIEUWS



Bij Heveskes Uitgevers in Groningen verscheen onder auspiciën van de Drentse Historische Vereniging te Assen, **De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland**. De atlas bevat de complete verzameling van de militaire kaarten in kleur, die in de jaren 1773-1794 werden verkend. De verzameling is pas in de jaren vijftig vrijgegeven en tot nu toe slechts fragmentarisch en in zwart/wit uitgegeven. Met deze atlas komt een uiterst belangrijke en betrouwbare verzameling topografische kaarten uit het einde van de 18^e eeuw beschikbaar. Helaas wordt van de oorspronkelijk op een schaal van 1 : 14400 uitgegeven kaarten slechts meegedeeld dat de schaal iets kleiner is geworden. De juiste schaalopgave ontbreekt evenals een register op aardrijkskundige namen. Via een kaartenplattegrond op de binnenzijde van het eerste en laatste blad is echter het kaartnummer redelijk snel te vinden. Ook zijn er van markante punten op verschillende kaartbladen, vergrotingen toegevoegd. Al met al een zeer belangwekkende atlas, zeker voor gebruik door historici. De prijs is circa € 50, --
ISBN 90-806727-4-2.

Onlangs verscheen onder auspiciën van de VVV Noordoost Twente, met Borne als onderdeel van "de Tuin van Nederland in Overijssel", het boekje **MELBUUL'NPAD door het centrum van Borne**. Het is een zeer fraai drukwerkje geworden van 25 pagina's in een gekleurde kaft, verlucht met prachtige zwart/wit foto's die overwegend op het juiste moment in de tekst voorkomen. Het is een hoogst charmant boekje geworden waarin op elke pagina ook de Bornse Melbuul is afgebeeld en met op de achterzijde van het boekje een duidelijke routekaart. In het boekje wordt een 4 km lange wandelroute door oud Borne en daarbuiten beschreven. Na een algemene inleiding komen 37 objecten aan de orde waarvan diverse geschiedkundige wetenswaardigheden worden vermeld. Naast enkele kleine missertjes zoals Bussemakerhuis met een "s" ertussen e.d. is er een opmerkelijke uitglijder te constateren, n.l. als men op pag. 12 de Synagoge onder een dak plaatst met de cheider, de Joodse school. Jammer, die school staat natuurlijk onder een dak met chazzen, de leraarswoning. Maar ondanks deze kritiek kunnen we hier spreken van een zeer geslaagde uitgave die tegen de belachelijk lage prijs van € 1,95 verkrijgbaar is bij de VVV (overigens ook voor € 6,50 p.p. maar dan in combinatie met een gratis bezoek aan het Museum Bussemakerhuis waar dan ook nog gratis koffie verkrijgbaar is). Een aanrader!

In de serie Verhalen uit vorige eeuwen rond de gemeente Borne, van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verscheen deel 9. De ondertitel is **Stroon-Strodink-Roden Es** en deel 10 met als titel **Nabij Albergerbroek** en met Erve Ter Bekke als titelfoto. De inhoud van beide boekjes bevat weer veel feiten, zoals bij deze auteur verwacht kan worden. Bij het lezen ervan dringt zich echter steeds vaker het gemis op van een goede literatuurverwijzing. De achter in het werkje opgenomen lijst geeft n.l. geen enkele mogelijkheid ook maar iets na te zoeken bij een van de puzzeltjes die we in het boekje aantreffen. Als voorbeeld op pag. 5 in deeltje 10: *In 1700 waren volgens Assen, Ruinen beleend aan Ten Cate*. Uw recensent kan hiermee geen kant op. Ook anderen zullen dit zo ervaren en dat is erg jammer. Een goede literatuurlijst dient de tekst n.l. controleerbaar te maken. Het zou erg fijn zijn als de auteur aan deze vraag gehoor zou willen geven; het gebodene zou er erg veel aan waarde mee kunnen winnen!!! De gegevens zouden bovendien waardevoller worden voor ons nageslacht. Ook deze boekjes zijn voor € 3,25 in de boekhandel te koop.

N.B. Uw recensent heeft bij de bespreking van boekje deel 8 niet goed opgelet. Daardoor is onterecht gemeld dat niet naar de omslagfoto zou zijn verwezen. Dit is n.l. WEL het geval. Excuses daarvoor.

De stichting Heemkundegroep Hertme liet ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw en van het 80-jarig jubileum van de St. Aegidiuschool, een boekje het licht zien getiteld **Hertme 1903 St. Stephanuskerk – St. Aegidiuschool 2003**. We treffen hierin een aardig artikel aan over de pastoors uit deze periode door Steffen Homan. Daarnaast wordt de geschiedenis van de school weergegeven, aangevuld met interviews door leerlingen van groep 7 en 8 van oud-leerlingen die de school in de vorige eeuw bezochten. Het is een aardige uitgave geworden die zeker veel waardering zal vinden bij Hertmenaren en mensen die er vroeger woonden. Er zijn nog enkele exemplaren van dit boekje te koop voor € 5,00 bij Jos Kemna, Hoofd der school in Hertme.



Iej mot nich zo dom wean allens te willen wetten