

BORNE IN DE JAREN TWINTIG 9

We gaan verder via de Aanslagsweg naar De Bleek. De oude "V.V."-gids beschrijft dit als volgt:

De Hengelosche straat (thans Grotestraat) overstekende voert ons de Aanslagsweg naar de z.g. Bolkshoek, ook wel de Bleek genaamd. Daar, naast de Christelijke school voor Lager Onderwijs, bevindt zich de bontweverij van de firma Hulshoff Pol, terwijl men aan de andere zijde aantreft de voormalige elektrische centrale, der Bornsche Electriciteits-Maatschappij, thans houtdraaijerij van J. ter Marsch. Deze centrale was een der eerste elektrische lichtfabrieken in Nederland. De B.E.M. betreft thans de elektrische stroom van het Twentsche Centraalstation voor elektrische stroomlevering te Hengelo en voor Zenderen van de IJssel-Centrale te Zwolle.



De oude bleekschool die in 1988 het veld moest ruimen voor een woonflat...

De Bleek is onherkenbaar veranderd. Vrijwel niets herinnert meer aan de toestand van weleer. Aan de kant die naar de Aanslagsweg gaat zijn nog enkele panden met een wat ouder uiterlijk. Denk hierbij b.v. aan de drankenwinkel van Van Wezel en het in vervlogen jaren daarnaast gelegen kruideniers bedrijf. In het linker pand wordt nog steeds sterke drank verkocht. In de vroegere kruidenierswinkel is nu een eetcafé genaamd "De Eetkamer" gevestigd.



Het oude pand van Van Wezel.

De Christelijke school, in de volksmond de Bleekschool genoemd, is in 1988 afgebroken. Op die plaats is een luxe appartementenflat gebouwd die de westkant van het plein volledig beheerst. De oude huisjes aan de noordzijde werden daarna afgebroken en vervangen door, overigens aardige, nieuwbouw. De oostzijde is voor een groot deel kaalgeschoren, waardoor het grote parkeerterrein "De Bolkshoek" bij Albert Heijn kon ontstaan. De gespaard gebleven panden zijn zodanig aan de moderne winkeleisen aangepast dat de sfeer van vroeger geheel verdwenen is.

Ook de bontweverij en de elektrische centrale van Hofstede Crull zijn niet meer. Deze laatste stond aan de Oude Deldensestraat, on-geveer op de plaats waar later tandarts Ticheler zijn praktijk had (naast de goederen-ingang van de winkel van Leijdekkers). Het gebouw heeft er nog lang gestaan nadat Hofstede Crull zijn activiteiten reeds naar Hengelo had verlegd. Nadat, voor de oorlog, de schoorsteen bouwvallig was geworden is deze in 1936 afgebroken. Het gebouw werd in wereldoorlog II bij een bombardement geheel verwoest, waardoor er later op deze plek huizen gebouwd konden worden.



De oude Electriciteitscentrale.

Een volgende keer nemen we u mee naar de andere kant van de spoorlijn.

Chroniqueur.

RIDDERLIJKE VOORZITTER...



Groot was zijn verbazing toen op 29 april j.l. bleek dat niet zijn schoondochter maar hijzelf een lintje kreeg... Met de goede smoes van een oorkonde-uitreiking aan Tessa Boomkamp was hij naar Café-restaurant 't Steegje gelokt. Daar kreeg hij te horen dat het "Hare Majesteit had behaagd...." dat hij na veertig jaar bestuursinspanningen op velerlei gebied, was benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij was perplex, maar kon het wel zeer waarderen dat hem deze eer te beurt viel. Trots liet hij nadien dan ook de door Burgemeester Brekelmans opgespelde versierselen bekijken. Zo kon het dan gebeuren dat we thans een "Ridder" als voorzitter van de Heemkundevereniging Bussemakerhuis hebben. Namens het bestuur en de leden wensen we Henk Woolderink daarom van Harte Geluk met deze prachtige onderscheiding.



Bestuur.