

IN MEMORIAM

Johan Niers

Op 7 februari 2003 hebben we in het Crematorium Usselo afscheid genomen van ons bestuurslid Johan Niers. Reeds enige dagen voelt hij zich niet lekker. De signalen van hartproblemen worden door hem als zodanig niet opgevat. Hij denkt aan een griepaanval en als tenslotte de dokter toch komt is het te laat. In de ochtend van 4 februari 2003 is hij overleden.

In 1988 is hij mij opgevolgd als secretaris van de heemkundevereniging. Hij is kort daarvoor met pensioen gegaan en vindt een nieuwe uitdaging in ons bestuur. We hebben Johan in de jaren daarna leren kennen als een accuraat secretaris en iemand die vanuit eigen afwegingen, waarden en keuzes consequent weet te handelen, waarbij niet de makkelijkste weg wordt gekozen. Dat hebben we in hem altijd gewaardeerd en gerespecteerd. We hebben kunnen genieten van de enthousiaste verhalen na thuiskomst van de tochten met de caravanclub in allerlei landen van Europa. Vooral van de bergen en de natuur heeft hij veel genoten. Daarna, na de komst van de kleinkinderen, komen de verhalen als opa... Ongeveer 5 jaar geleden heeft hij het secretariaat overgedragen aan een jongere opvolger, maar hij blijft wel bestuurslid. Door omstandigheden hebben we echter nog regelmatig een beroep op hem gedaan om te notuleren. Zijn laatste verslag – van de jaarvergadering 2002 – is goedgekeurd na zijn overlijden, tijdens de jaarvergadering op 18 februari 2003. We zullen Johan met dankbaarheid herinneren. Johan en Ad samen danken we voor de gastvrijheid tijdens de vele bestuursvergaderingen bij hen thuis. We wensen Ad, de kinderen en kleinkinderen veel goede herinneringen aan hun man, vader en opa en sterkte op de weg die ze nu verder zonder Johan moeten afleggen.

Henk Woolderink, voorzitter.