

MONUMENT 16



Deze keer gaan we naar Hertme, waarover Oud Prins Johnny 1^{ste} van de Carnavalsvereniging "De Kolkhui" in "D'n Melbuulnse Sufferd" van 2002 schreef: *Hettum o Hettum wie holt zo van oe. Klèèn plaetske tuss'n Boorn en Soasel. Midden in het groen.* En inderdaad het is een dorpje om je hart aan te verliezen. Het centrum wordt gedomineerd door de in 1903, in neo-gotische stijl op De Kolk gebouwde R.K. St. Stephanuskerk, naar ontwerp van de bekende architect Wolter ter Riele. De naam De Kolk gaat terug op de gelijknamige boerderij die hier eens heeft gestaan.

Naast deze kerk staat de oude met riet gedekte pastorie, helaas thans niet meer als zodanig in gebruik. Het gebouw is al vrij oud, al had het vroeger duidelijk een ander uiterlijk. Rond 1715 bouwt pastoor Stephanus Meijer n.l. op De Kolk zijn kerkhuis met woning. Het is dit kerkhuis dat er, zij het na flinke verbouwingen, ook nu nog staat. Oorspronkelijk woonde de pastoor in het zuidelijke gedeelte van het gebouw. Het grootste gedeelte werd toen ingenomen door de kapel. Het heette bij deze bouw, dat *eene kamer werd ingericht als kapel*. Maar toch blijkt de kapel het grootste deel van het gebouw te beslaan. Architect F.J. Mars maakte van die situatie een fraaie impressie die we hier bij de huidige toestand naast elkaar laten zien. We hopen dat deze fraaie opstal nog vele jaren de kern van Hertme mag sieren.

Het nije verdrif het oalde