

Het Stoelershuis bleef bewoond door louter nakomelingen van het echtpaar Velthuis-Stolers, uiteindelijk de familie Nijhof. Deze trok tenslotte naar een nieuw onderkomen op de grens van Hertme en Tubbergen. Het Stolershuis kwam aan het Oonk. Bij afbraak kwam nog een oude keukenvloer van keitjes te voorschijn met het jaartal 1764. Eén van de eerste daden van de (in 1784 nog kersverse) echtgenoot Willem Kuiper?

Mocht iemand meer willen weten over de familie Stoelers in vroegere jaren, dan kan men contact opnemen met C.J.A. Stoelers, tel. 0541 51 65 68.

¹⁾ De tekening werd aangereikt door H.A.M. Woolderink, die ook menige koopakte, de familie Stoelers betreffende, uit de archieven wist op te diepen.

C.J.A. Stoelers.



NIEUWS



In de serie "Verhalen uit de vorige eeuwen rond de gemeente Borne", van de hand van Mw. M.G.E. van Harten-Fransen, verschenen de deeltjes 6 en 7 respectievelijk handelend over **De Welevelderer** en **Het Hesselder**. De opzet en bronvermelding is gelijk aan die welke bij de vorige deeltjes werd gevolgd. De inhoud geeft weer een veelheid van gegevens die om ze te kunnen plaatsen enige studie vereisen. Goed echter dat de gegevens worden vastgelegd zodat ze niet verloren gaan. De beide boekjes zijn in de boekhandel en bij de auteur verkrijgbaar voor € 3,45 per stuk



Als deel 25 in de serie Twentse genealogische en historische bronnen werd op 22 maart j.l. de uitgave **Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos** aangeboden. Het blijkt een bijzonder boek van een zeer actief man met veel invloed op het Twente van zijn tijd. Hendrik Jan Bos werd waarschijnlijk in Borne geboren en was de oudste zoon van de hier werkzame onderwijzer Adam Bos. Hendrik Jan schopte het tot verwalter-landrentmeester. Dit is gezien zijn toch eenvoudige afkomst zeer uitzonderlijk te noemen. Hij had naast deze baan nog tal van andere functies en verkeerde met de "groten" van zijn tijd. Zo was hij o.a. in de jaren 1750-1770 markerichter van de Bornse marken. Bijna alles wat hij deed werd opgeschreven. Daardoor beschikken we, naast andere bronnen van hem, over een bundel reisverslagen (korte aantekeningen) over de jaren 1736 tot 1792 waaraan echter enkele jaren ontbreken. Uit de verslagen blijkt dat hij zeer veel onderweg geweest moet zijn en daarbij ook vaak Borne aangedaan heeft, waar o.a. zijn ouders woonden. De totaal getranscribeerde tekst met enkele daaraan voorafgaande en veel informatie bevattende hoofdstukken, zijn een welkome aanvulling op de kennis over H.J. Bos en de periode waarin hij leefde. De Stichting Genealogische Werkgroep Twente te Enschede heeft hiermee een prachtig tijdsbeeld toegankelijk gemaakt voor de historicus. Het boek is bij de stichting en in de boekhandel te koop voor € 26,50.



Redactie.