

Karel V droeg in 1555 de Nederlanden over aan Philips II. Hij stierf in 1558 in Spanje. De zogenaamde afzwering in 1581 gold dan ook niet hem, maar de Spaanse koning. De stichting van de Verenigde Nederlanden zou ik dat niet noemen. Eerder, op 23 januari 1579 om precies te wezen, hadden de oorlogvoerende provincies zich verbonden in de Unie van Utrecht om "ten eeuwige dage" verenigd te blijven.

G. Groenhuis.

Literatuur:

1. E.P. de Booy, De weldaet der scholen, Utrecht 1977.
2. L.J. van Apeldoorn, Het voortbestaan der parochies na de reformatie. In: Christendom en Historie, (lustrumbundel) 1931.



Dat had van mij nig hooven

*Hee war nen netten kaanten keerl
Keersrech, good in de kleere
Eer deunig, nig völ an de mond
En watte zear dat deer'e*

*Het har hem nig aijt met ezetten
't Kan vrömd in 't leaven goan
Al leup zien pad mangs ongeliek
Hee hef der veur estoan*

*Mer do hee oald wör kwam bie hem
Völ dinger van weleer
Weer boam... en ie veulen wa
Dat deer hem mangs wa zeer*

*Oeteindluk leup 't hem deur
De ofbraok van nen trotsen man
Met deepe zeerte in het hert
Zag ie dat alles an*

*Mer alles kump zoas het kump
Ieder vuur zal zachkes dooven
Mer dat leste joar, mien God
Dat had van mij nig hooven*

Jan Kleinman.



Het leaven is makkelijker a'j mer teagen één dag tegeliek opzeet