

## MONUMENT 13



Op deze oude foto, uit ± 1912, is het z.g. Doeschothuis te zien gelegen aan de Abraham ten Catestraat 9. Het huis is een van de weinige juweeltjes van landelijke bouwkunst die we nog rijk zijn en is schuin t.o.v. de straat gebouwd. De inzetfoto toont de huidige voorgevel. Het huis was vroeger kruidenierswinkel maar zal eerder zeker andere bestemmingen hebben gekend. Het is n.l. reeds gebouwd in het jaar 1749. Gelukkig is het behouden gebleven en, onder architectuur van Henk Methorst, in 1976 zelfs in oude staat teruggebracht. Tot voor kort was er de huisartsenpraktijk van dokter H. J. van Enter en R.M.Lokin in gevestigd (deze is thans overgebracht naar Watertorenerf 7).

De naam van het huis is gegeven n.a.v. de gewoonte uit het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw, om oude huizen te vernoemen naar vroegere bewoners. Dit pand was de kruidenierswinkel van Jan Doeschot die er samen met zijn vrouw Chrisje de winkel dreef. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen en heeft rondom een, eveneens bakstenen, plint. Het heeft een met Hollandse rode pannen gedekt zadeldak en twaalfraams schuifvensters met achtraams bovenlichten in de voorgevel. Boven de voordeur een bovenlicht met gekromde roeden. De kopse gevels zijn met een vertikaal houten beschoot bekleed tot net boven de ramen van de benedenverdieping. In de naar de straat gekeerde zijgevel vormen de als cijfer uitgevoerde muurankers het jaartal 1749, het jaar waarin het huis tot stand kwam.

Redactie.