

vroegere grafkelders onder het koor, welke reeds gedeeltelijk waren ingestort, zijn geheel gevuld met zuiver zand.

Men verzuime vooral niet het gebouw te bezoeken; de koster, die naast de kerk woont, ontsluit u de poort; de toegangsprijs bedraagt 25 cents per persoon.

Zoals op bijgaande foto is te zien vormen de in het koor ingemetselde wapenstenen een prachtige koorafsluiting. Het zijn waardevolle verwijzingen naar een tijd waarin men duidelijk anders tegen het leven en de gelijkheid van mensen aankeek dan tegenwoordig. De koster woont in-tussen elders en om de kerk te bezoeken moet men een bezoek aanvragen of wachten op monumentdag of een andere festiviteit.



De prachtige wapenstenen in het koor van de kerk.

Hiermee beëindigen we de beschrijving van de Oude Kerk. Een volgende keer zullen we het over de veel jongere R.K.-kerk aan de Stationsstraat hebben.

Chroniqueur.



Landleven



*Als 's morgens bij het ochtendgloren
De boer zijn ogen openslaat
Is er weer een kalf geboren
Kiemt het eerste jonge zaad*

*Als 's morgens bij het ochtendgloren
Boerin haar handen wapperen laat
Komt op het erf het spul tot leven
Dan blaft de hond en blaat het schaap*

*Als 's morgens bij het ochtendgloren
De boer slaapdrongen koeien melkt
Ziet hij ineens vanuit een ooghoek
Hoe zijn vrouw reeds is verwelkt...*

*Noem één enkele bloem op aarde
Die blijft bloeien voor altijd
Als de nood echt aan de man komt
Troost de boer zich met de meid.*

Lejo van Kuijeren.