

## LITERATUUR

1. M.G.E. van Harten-Fransen.  
3 Eeuwen onderwijs in Borne en Zenderen, 1600-1900.  
Borne 1995, p. 32 en 45.
2. G.A.B. Nijhuis.  
Perikelen over en met schoolmeesters in Ootmarsum en omgeving.  
In: Jaarboekje Ootmarsum 1997.
3. Rijksarchief Overijssel Zwolle 3.1 /3879.
4. Stadsarchief Oldenzaal OK 524.
5. Rijksarchief Overijssel Zwolle 269.1 /1939.9.
6. G.A.B. Nijhuis.  
H.J. Bos als Kommissionär für den Absatz von Gildehauser Stein in der Twente.  
In: Bentheimer Jahrbuch 1996, p. 89-98.
7. J.G. Groothengel, M.G.E. van Harten-Fransen.  
Rond Horst en Hof te Borghende.  
Vriendenkring van het Bussemakerhuis, Borne 1981.
8. Stadsarchief Oldenzaal OK 70.



## VAN HOREN ZEGGEN...

**Rangeerproblemen in Borne**

Het was ver voor wereldoorlog II dat er bij het toenmalige station van Borne een stootblok stond dat nog al scheef was gaan staan door jarenlang gebruik. Aanvragen van de chef om het te mogen vervangen werden steeds afgewezen. Dit riep nogal wat ergernis op bij deze chef. Op een keer verzuchtte hij, in aanwezigheid van een van zijn rangeerders, "Het zou me een goede doos sigaren waard zijn als dat ding weg was". "Wat zei U?" zei de rangeerder. De chef herhaalde zijn uitspraak waarop de man zei: "U zei toch een doos **goede** sigaren?". "Ja" zei de chef. De omstanders voelden wat er zou gaan gebeuren.

Bij de volgende rangeerbeurt van de betreffende rangeerder stonden er velen naar diens verrichtingen te kijken. Nu was het zo, dat de machinist de instructie had dat hij bij het rangeren vaart moest meerderen zolang de rangeerder zijn arm omhoog hield. De machinist zette dus vaart en de rangeerder hield zijn hand omhoog. De snelheid van de trein nam toe tot hoger dan normaal en natuurlijk veel te laat liet de rangeerder zijn arm zakken. De wagon werd gelanceerd en botste met zo'n knal tegen het stootblok dat hij er dwars doorheen vloog. De wagon kwam in verticale positie tot stilstand tegen de wand van de aan het station vastgebouwde goederenloods.

De rangeerder kreeg "wegens onvoorzichtigheid" een boete van 25 cent, maar ook de sigaren van de chef!

Redactie.