



De Markt, thans Dorsetplein, in vroeger jaren met links de kei die toen al niet meer door de statige linde werd overschaduwd...

In een volgende aflevering zullen we de teksten in het boekje verder bekijken.

Chroniqueur.



ARCHIEFSPROKKELS...

Een rekening betreffende de Oude Kerk en de Wheeme (=pastorie; ook wel predikantenhuis genoemd) trof ik aan in het Rijksarchief in Zwolle (277.1.1/369).

Rekening van 24 oktober 1794

<i>Aan de GlazeMaker B. Meijer</i>	<i>fl. 19, 4, -</i>
<i>Aan G. ten Wolthius voor 3700 stenen</i>	<i>fl. 18, 10, -</i>
<i>Aan A. Bussemaker voor planken enz</i>	<i>fl. 8, 1, 8</i>
<i>Aan Zwier Smit 37,3,- daarop bet(aald) 13,2,-(1794)</i>	<i>fl. 24, 1, -</i>
<i>Aan H. Mulder</i>	<i>fl. 17, 14, 6</i>
<i>Nog aan H. Mulder besteed in de wheeme</i>	<i>fl. 30, -, -</i>
<i>Nog een Rekening van H. Mulder</i>	<i>fl. -, 11, -</i>
<i>Aan Jan de Meijer</i>	<i>fl. 10, 11, -</i>
<i>Aan de Erfgenamen van H. Nijkamp interesse tot St. Martiny 1793</i>	<i>fl. 30, -, -</i>
<i>Nog voor planken van de zaagmoole</i>	<i>fl. 41, 7, -</i>
	<i>-----</i>
	<i>fl.199,19,14</i>

G.A.B. Nijhuis.