

ZO WAS'T, ZO IS'T



Rond 1900 vestigde zich op deze plek aan de Prins Bernhardstraat (naast de villa van dokter Vriesendorp) ene B.J. Hagreis als uitbater van Café Billard. G. Meijerink werd er in 1935 caféhouder, waarna het pand werd verbouwd in het uiterlijk dat we op de bovenste foto kunnen zien. Volgende caféhouders waren : E. van der Laan; Chr. Meere; D. van der Werf en de fam. Godeke. Het pand werd uiteindelijk benut als verkoophal voor meubelen. Daarna werd het afgebroken en bouwde aannemer Oosterveld er, voor eigen gebruik, de villa op die we op de onderste foto kunnen bewonderen.



*MENTINK & Co.
(kolenboer)*

*In stemmig zwart
en ongewassen
handen
Weerstond hij
steeds
de toets
van de kritiek*

*De kachels
moesten
immers branden.*

Lejo van Kuijeren.



HET REKENINGENBOEK VAN MÖSSELBOER 1

Lopende van 29 februari 1856 tot in het jaar 1909

Het rekeningenboek

Voor stamboomonderzoek naar de familie Wegter kwam ik o.a. terecht bij Jan Hassels Mönning. Jan had van zijn overgrootvader, Johannes Antonius Morselt (geboren 30-1-1813) een oud rekeningenboek. Jan vroeg of ik er zin in had het eens in te kijken. Na lezing dacht ik, er staat heel veel belangwekkends in.

Om te beginnen schrijft Johannes Antonius, binnen in het boek, zijn naam en de datum waarop het boek begint. Er staat:

Johannes Antonius Morselt Hoort Dit Boek Toe, Borne den 29 Februari 1856. 1852 den 21 April Hebben wij den Huwelijken Staat aanvaart en mijne Geëerbiedigde vrouw Geziena Nijhuis is overleden den 16 September 1863. Een Tweede Huwelijk op den 7 Januari 1864 met Janna Meulenbroek.

1875 J. Morselt 1876

<i>22 maart een vaer dennen haalt van den dijk bij</i>	<i>25</i>
<i>30 een vaer hout haalt van Zaasvelt</i>	<i>130</i>
<i>3 April een vaer hout haalt van Zaasvelt</i>	<i>130</i>
<i>12 drie vaer mes vacent tot kempken een vaer hout of bomen stakken met gebracht</i>	<i>90</i>
<i>15 April een kare mes vacent tot kempken</i>	<i>20</i>
<i>23 een vaer met vaant tot de akkermaat</i>	<i>2575</i>
<i>21</i>	<i>0</i>

Een stukje van het handschrift in het rekeningenboek van Jan.