

**'t OALE BOORN**

Wie 'j könt d'r alle trots op ween  
 Het dorp oons toovertrouwd,  
 Wie könt het alle samen zeen  
 Dat Boorn wördt op 'e' bouwd.

Wie könt het um oons hen good zeen  
 't Dorp veraandert en – allicht -,  
 Wie könt er alle trots op ween  
 Het krig een nie 'j gezicht.

Mer as ik deur de stroat 'n goa  
 Dan deenk ik an weleer,  
 Dan deenk ik an die oale tied  
 Vól van 't oale is nig meer.

Woar bint ze bleem dee kleine zaakjes  
 Dee kleine weenkels van weleer,  
 De greunteboertjes, kruideniertjes  
 De meesten vót, dee bint nig meer...

Want Kamman hef gin kökkernötten meer  
 De Harmonie ligt plat,  
 En Blokjan geet nig meer met 't peerd  
 Ook Wirock heft veur 't gat.

En Dika Menting hew e 'kend  
 't Cafeetje oawer 't spoor,  
 Knipeugske – kopen veur 'n cent  
 Noar Brandriet veur de moor.

Gin Douwe Kruyt, gin Bultje Over meer,  
 Gin Poedel of de Plaat...  
 Groothengel, Doeschot, Van de Berg  
 Bint alle van de kaa 't...

De Gaper, Gelink, Hilberink  
 De weenkels oet dee daag 'n,  
 Gin Kollenboer zee 'j sjouwen meer  
 Met zien 'n peerd en waag 'n.

De schaalvergroting, 't kleenkt heel logisch  
 De supermarkt, het centrumplan...  
 't Is heel modern en economisch...  
 Mer al dee kleen 'n goat d'r an.

Wie könt d'r malle trots op wéén  
 Dee opbouw döt oons deugd,  
 Mer 'n beetje heimwee is 't er bleem 'n  
 Noar 't Boorn van ónze jeugd.



Jan Kleinman.