

Boorn's bie'naam'n-leadje

De oale sproak, de moodertaal,
Doar kö'j heel fijn in zingen.
Van leef en leed en good geveul,
Veur alledaagse dingen.

En zet ie zo mer veur oe zölm...,
Wat naam'n op n'n rie'j.
Dan he'j 'n leedje... en 't verhaal
Dat deenk ie d'r zo bie'j.

Dat geet dan zo...!

De Flodder en de Fluitjör,
De Smorre en de Strot.
De Waps', 'n Hazen en n'n Hulk,
'n Sluur, 'n Sokkerpot.

De Klute en de Knippe,
En Kippenjan... de Knol.
Jan Hemmelös en 't Hemmelleer,
De Kor... de Knipperbol.

'n Mashaan'n en de Muske,
De Poedel en de Plaat.
Jan Pijp en Sissen Herman,
Het Gruus en Tichel Naa...

De Broodjager en'n Broodhaan'n,
Gait Blökjan... Aapen Jan.
Het Iezer'n Kruus en Janboer,
En Jan... Jan met de Pan.

Dö'k hier wat Bie'jnaam'n op gung schriem'n,
Weet ie waarom 'k dat deu?
Ik wol gewoon n'n leedje zing'n...,
Van oale Boornse leu...!

Jan Kleinman.

Bovenstaand gedicht is meer dan een opsomming van bijnamen...
Achter elke bijnaam gaat in de regel n.l. een verhaal schuil.
Daarom een verzoek: Willen de lezers die de achtergronden van
een of meer van de genoemde bijnamen kennen, deze aan het pa-
pier toevertrouwen en vervolgens aan de redactie beschikbaar
stellen? Wij als redactie, maar zeker ook de lezers, kijken
reikhalzend uit naar Uw reacties...

Allens hef ziene mooie kaant, mer
nich elkeen hef der oog vuur.

