

ZO WAS 'T, ZO IS 'T



Het pand van kapper Bonke in de Grotestraat (thans No. 213) zoals het er in 1934 uitzag. Voor de winkel staan v.l.n.r. Willem Meijer uit Enschede (kappersknecht bij Bonke) Marie Steinmeijer uit Enschede (dienstbode bij Bonke en verloofde van Meijer) en het echtpaar Bonke met hun zoon. Het pand is in de loop der jaren iets gewijzigd. Zo kreeg het een schilddak en werd het schuurtje achter het huis verbouwd. Hoewel de winkel in de loop der jaren diverse bestemmingen heeft gehad, is er thans opnieuw een kapperszaak in gevestigd en wel Jaqueline Haarmode. Op het plaatsje naast de winkel worden thans auto's verhandeld.

De bovenste foto werd welwillend beschikbaar gesteld door de Heer W. Meijer uit Kloosterhaar, zoon van kappersknecht Meijer en dienstbode Steinmeijer.

