

## Literatuur:

1. Dr E.J. Haslinghuis.  
Bouwkundige termen.  
Uitg. Bohm Scheltema en Holkema, Utrecht 1986.
2. R. Steensma.  
Vroomheid in hout en steen.  
Uitg. Bosch en Keunig, Baarn 1966.

## Naschrift.

Juist toen dit artikel was afgerond bereikte ons een brief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als antwoord op een schrijven van de heer Grootenboer van Juli 1997 en van mijzelf van 1993, met als mededeling dat er geen pasklaar antwoord voor handen is.

Ik had mij wel voorgesteld dat het deel "18:2" van de inscriptie, mogelijk betrekking zou hebben op psalm 18 vers 2. Dit werd door de Rijksdienst als goede mogelijkheid gezien. Deze tekst is als volgt: "Ik heb u lief, o Jaweh, mijn kracht" (oude vertaling) en volgens de Goed Nieuws Bijbel: "Heer, U heb ik lief, door U sta ik sterk", wat volgens mij meer toepasselijk is. Van de steen met uitmonding in samenhang met de aparte gotische vorm van de nis in de sacristie/consistorie, kan men met bijna zekerheid zeggen dat we hier te maken hebben met een Piscina. De vraag voor wat betreft de letters AWW blijft echter open.

J.H.



## VAN HOREN ZEGGEN...

**De ongelukstrein vervoerde boter**

De goederentrein die in oktober 1920 betrokken was bij het ongeluk in Borne, vervoerde klompen boter. Door de botsing was veel van de lading door elkaar gegooid en de emballage was grotendeels stuk gegaan. Veel spoorwegmensen hebben toen hun kiel uitgetrokken en daarin grote brokken boter mee naar huis genomen. Enkelen zijn zelfs vaker dan eens op en neer naar huis geweest!

Men voelde dit meenemen van boter niet als diefstal omdat de vrijgekomen boter toch vernietigd zou worden, zo veronderstelde men. Bij veel Bornse families was er voordien nog nooit zoveel boter tegelijk in huis aanwezig geweest...

Redactie.

*Gen mens zo wies of he kan het mis hebben.*