

Bij de teloorgang van Borne

*Niet dat er geen
levensvatbaarheid
meer is
maar expansiedrift
van elders geeft
ons dorp straks
de genadeklap*

*Borne amechtig ingeklemd
tussen de tentakels
van de grootstad
vervolgens opgeslokt
door een holle bolle Gijs
met nauwelijks
te stillen honger*

*Het geluk verkwanseld
door bestuurders
zonder doel*

*Twintigduizend pijntjes
weggewoven zoals men dat
bij lastige vliegen pleegt te doen
de mens als mens trekt immers
altijd aan het kortste eind.*

Lejo van Kuijeren.



Hoewel de Redactie ook wel ziet dat er grote gevaren schuilen in de tot nu toe gevaren koers van onze bestuurderen, blijven we voorlopig geloven in de zelfstandigheid van ons dorp en de gemeente BORNE.

Ook Uw buurman of buurvrouw wil misschien meer over heemkunde weten. Laat hem of haar BOORN en BOERSCHOP eens zien en stel voor om ook lid van onze vereniging te worden. Doe het nu!