

OOIT GESLOOPT 2



Bovenstaande tekening is naar een foto uit de jaren dertig genomen van de Peppelenlaan, nu Grotestraat. Geheel links ziet U nog net het onlangs door Hr. J. Kroeze gerestaureerde pand van de heren Kamman. Behalve dit pand en een kastanjeboom is alles intussen verdwenen.

De tabakskiosk van J.A. Velner is in 1944 afgebroken (er was toen immers niets meer te roken). De heer Velner zelf, gaf als reden op dat er toen 's morgens niemand meer kwam en dat het er 's middags minder druk was!

Het pand ernaast, een van de mooiste gebouwen die Borne ooit gekend heeft, was "'t Klumpersshoes" van B. Klumpers en heeft de kiosk van Velner nog 6 jaar overleefd. Het is ± 1950 gesloopt om het verkeer ruim baan te geven.

J.B.F. Leuvenink.