

Kleding voor denzelve ten minste berekent à fl. 14,-- = fl. 14,--. Totaal dus fl. 105,--.

Een overweging die meetelde bij de beoordeling was dat de "Gemeente Borne meestendeels uit Rooms Catholyke Gezinden bestaat" en verder dat "de Armen zeer zuinig worden bedeed door de Gereformeerde Armenstaat"(!) Wat betreft het restant van fl. 44,--, daarover wordt gezegd dat dit bedrag "moest getracht worden bij wijze van collecte door de Gereformeerde Ledematen gevonden te worden". Na veel geharrewar werd dus voor de financiën een soort oplossing gevonden. Jammer, dat er over de menselijke kanten aan deze trieste zaak niet meer bekend is. Er blijven vragen over als:

- Wat heeft Jan "in 's Lands dienst" toch wel meegemaakt, dat hij zijn verstand verloor?
- Zou Jan nog weer (wat) beter geworden zijn?
- Waar zou Jan hier in de kost zijn geweest en voor hoe lang?

Het antwoord op deze vragen moet ik U helaas schuldig blijven!

A.A. ten Kate.



WIE WOONDE WAAR? (2)

We gaan verder met het nagaan wie er op welk moment en in welk pand in de Grotestraat, de vroegere Almeloschestraat, woonde. Zie voor de kadastrale kaart het voorgaande nummer van dit blad (maart 1995).

675. Als eerste vermelding hiervan vinden we het jaar 1731. De woning is dan bewoond geweest door de richter van Borne, Hendrik Nilant. Daarvoor woonde hier richter Herman Cost. Deze wordt als zodanig genoemd in 1692. De richters waren familie van elkaar. Richter Nilant is maar enkele jaren richter van Borne geweest. In 1738 is de desolate boedel verkocht in opdracht van de graaf Van Rechteren te Almelo. Veel schuldeisers meldden zich. Enkele van de grootste schuldeisers wil ik noemen. Dit waren o.a. Dr. Cramer f.2871,00; Teunis Hulshoff f.1331-8-8; Goosen Berents 1274-5 (stuivers) en Stuurman vanGildehausen die gehuwd was met de dochter van Cost. Herman Cost had hen n.l. in 1721 f.1500,00 beloofd als geschenk. De richter had in zijn leven een obligatie verpand aan Adolph Th. Zeiger van Rechteren. Zodanig zal de Heer van Almelo zijn rechten hebben doen gelden.

Gerhard Mulder, in 1731 gehuwd met Elisabeth Meyer, is tot 1764 eigenaar geweest. Dan koopt de weduwe Ruhlein - Kloppenburg van Hamsink - Koitenbrouwer het halve huis en is Egbert Mulder, in 1840 getrouwd met Joh. Holtkamp, eigenaar van de andere helft.



Het vroegere KJV-huis, voordien o.a. woonhuis van de familie IJzereef. Thans is er o.m. de R.K. parochiezaal in gevestigd.

In 1830 bewoont de weduwe Vaalt - Berendina Jennen deze helft en woont in de andere helft de Diakonale Doopsgezinde arme, Lambert Hofste met Mina ten Heuvel.

Het hele pand is in 1902 afgebrand. Het werd op dat moment bewoond door kastelein Jelten in deze helft, terwijl de andere helft eigendom was van de Mennonieten (Doopsgezinden).

G.M. ter Horst bouwde het pand in 1905 weer op waarna op 5 mei 1906 notaris Van Uden er zich vestigde. In 1911 kocht W. IJzereef het pand van Jan ter Horst. Het gebouw heeft daarna voor veel R.K.-instellingen dienst gedaan, o.a. rond 1930 als K.J.V.-gebouw (ten tijde van pastoor Elskamp). Thans is hierin een assurantiekantoor gevestigd en de R.K. parochiezaal.

674/663. Op dit perceel werd de slagerij-winkel gebouwd door de vader van de gebroeders De Leeuw die nog steeds een vleesverwerkend bedrijf in Borne hebben. Daarna was er de slijterij van de familie G. Weernink - Meyer in gevestigd. Daarnaast, voor een deel op ditzelfde perceel en voor een deel op nummer

663, kwam de school "Sancta Maria". Een groot deel van deze nummers was in 1900 nog weidegrond. Op de plaats waar nu installatiebedrijf Weghorst is, was voorheen autobedrijf Ter Haar en daarvoor nog de modezaak van Johanna Huiskes.