

## MONUMENT 1

Hierbij de eerste aflevering van een nieuwe rubriek genaamd "MONUMENTEN". De bedoeling van deze rubriek is U, stap voor stap, de monumenten van Borne te laten zien. Als eerste gebouw kozen wij het z.g. Huis Van der Wijk, genoemd naar een vroegere bewoner. Het is een dubbel woonhuis in eclectische stijl gebouwd rond 1880. Opdrachtgever was L.S. Spanjaard. In de jaren '20 is de zuid-west gevel tot winkel verbouwd naar de smaak van die tijd. Gelukkig is de oude situatie in de jaren 1989/91, onder toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, weer in de oorspronkelijke toestand teruggebracht.

We kunnen nu weer genieten van het fraai onderhouden pand met de schitterende, uit houtsnijwerk vervaardigde, rijke versieringen in de topgevels. De dakgoten en dakoverstekken rusten op geprofileerde houten consoles. Het in baksteen opgetrokken pand heeft een mooi bepleisterd plint en is voorzien van z.g. speklagen en siermetselwerk. Het geheel wordt gecompleteerd door gietijzeren muurijzers. Oorspronkelijk waren de vensters behangen met jaloezieluiken. Hopelijk zorgen de tegenwoordige bewoners er nog eens voor dat deze fraaie luiken terugkeren in dit prachtige beeldbepalend pand aan de Grotestraat 138 - 140.

